

Trekkamp 2019

Givers

18-7-2019

Tour de la fleur

Beste givers, welkom bij ons kampboekje!! *vuurwerk, gillende mensen*

Zoals jullie wellicht weten is het kamp van dit jaar geen gewoon kamp maar een spetterend trekkamp.

Wat dit nu juist inhoud wordt verder in dit boekje duidelijk gemaakt, het belangrijkste dat deze intro zal bevatten is de bekendmaking van het kamphema.

tromgeroffel

We gaan op TOUR DE LA FLEUR kamp!!!

Ik zie al enkele verbaasde gezichten voor mij, 'wat houdt dit nu juist in beste leiding?', dat zullen we jullie nu eens snel verklaren aan jullie nieuwsgierige bengels.

We hebben onze inspiratie gehaald van de mythische wezens genaamd de hippies.*Sir David Attenborough stem* Hippies zijn vriendelijke herbivoren waar van gedacht wordt dat ze tot de homo sapiens behoren. Deze warmbloedige exotische zoogdieren zijn vooral zoogdieren. Een hippie in zijn natuurlijke habitat is een vriendelijk schepsel dat geen schade en kwaad doet aan zijn omgeving. Het is een nomadisch volk, het trekt dus rond van plaats naar plaats om zijn levensvisie te verspreiden.

Hun levensvisie draait rond leven wat er uit de natuur komt en iedereen graag zien. Eigenlijk dus gewoon de scouts schoontjes gevormd in een volk.

De hippies zijn niet onze enige inspiratiebron, neen neen, want waar komt dit 'tour' gedeelte nu vandaan? Wel dit hebben we gevonden bij een iets minder spectaculair volk: de wielertoeristen. Waarom nu wielertoeristen, wel we gaan op een trekkamp en hier wordt dus gefietst, is de link duidelijk? Ook zal deze tocht een tour door jullie gevoelswereld worden, een ware tocht om jezelf te leren kennen, uit te groeien tot de persoon die je steeds moest zijn!

Om heel eerlijk te zijn vonden we dit gewoon leuk klinken dus besloten we ervoor te gaan.

Toch verwachten we van jullie eenzelfde strijdersmentaliteit als die coureurs die vechten voor hun gekleurde shirtjes. Wanneer jullie er helemaal voor gaan zullen jullie op het einde natuurlijk ook de vruchten van deze prestaties kunnen plukken.

Zoals op elk kamp verwachten wij ook hier dat jullie verkleedkleden meenemen dus haal jullie beste hippiekledij maar boven. Of als jullie ons echt willen verrassen zijn originele hybrides tussen hippies en coureurs ook steeds welkom. Wij zijn alleszins al enorm benieuwd naar jullie creatieve creaties!

Hopelijk zullen jullie in grote getalen aanwezig zijn zodat we er weer een spetterend kamp van kunnen maken, zoentjes jullie liefste leiding xo.

Verloop

Dag 1: 18/07

Vertrek: Scouts Wijnegem

Aankomst: Zundert

Vervoer: fiets: 67.3km

Dag 2: 19/07

Vertrek: Zundert

Aankomst: Hank, Nederland

Vervoer: fiets: 62km

Dag 3: 20/07

Vertrek: Hank, Nederland

Aankomst: natuurdomein Biesbosch

Vervoer: fiets: 3.4km, kano: 11.3 km

Dag 4: 21/07

Vertrek: natuurdomein Biesbosch

Aankomst: Hank, Nederland

Vervoer: kano: 14km, fiets: 3.4km

Dag 5: 22/07

Vertrek: Hank, Nederland

Aankomst: Tilburg, Nederland

Vervoer: fiets: 45.2km

Dag 6: Rustdag 23/06

Dag 7: 24/07

Vertrek: Tilburg, Nederland

Aankomst: Roedgen, Duitsland

Vervoer: Trein, te voet: 5.5km

Dag 8: 25/07

Vertrek Roedgen, Duitsland

Aankomst: Heimbach, Duitsland

Vervoer: te voet: 22.3km

Dag 9-einde kamp: 26/07 – 31/07

2-daagse zit hierin

Locatie staankamp: Monschau, Duitsland

Gsm-nummers (enkel in geval van nood)

Er zal steeds minstens 1 GSM bereikbaar zijn per dag. We weten niet hoe het bereik op al onze locaties zal zijn. Mochten jullie niemand van ons kunnen bereiken, kunnen jullie altijd proberen de groepsleiding te contacteren. Maar vergeet niet; ook zij gaan foerieren of zijn zelf leiding, dus mogelijks niet bereikbaar.

Leiding

Tibo Garroy	0471/24.56.75	Lotte Pattyn	0487/85.20.01
Lore Van Gerwen	0470/52.88.09	Vincent Peys	0499/20.30.46
Simon Devos	0489/33.54.27	Bert Verswijfel	0471/30.40.68

Groepsleiding

Lore Van Gerwen	0470/52.88.09
Sam Dierickx	0486/66.60.35
Lien Schyvens	0468/14.06.78

Brieven

Jammer maar helaas zullen jullie geen brieven kunnen schrijven dit kamp! Aangezien we telkens van locatie veranderen en de verantwoordelijke van ons laatste terrein geen brieven kan ontvangen zullen er geen brieven gestuurd of ontvangen kunnen worden.

Niet getreurd, de leiding is ervaren genoeg, en zorgt voor genoeg heimwee huilmomentjes!



Mee te nemen

Slaapgerief:

- Matje
- Slaapzak
- Pyjama
- Eventueel een kussen
- Tent liefst per 3 à 4 personen. [Hier](#) is de tentenverdeling

Wasgerief:

- Tandborstel en tandpasta
- Washandje, handdoek
- Zonnecrème en aftersun
- Muggenstick
- Kam of borstel

Kledij

- Perfect uniform (bij aankomst)
- Voldoende T-shirts
- Korte en lange broeken
- Truien
- Voldoende ondergoed
- Voldoende sokken
- Badpak of zwembroek
- Regenkledij

Schoeisel

- Wandelschoenen
- Gemakkelijke schoenen
- Eventueel waterschoenen, vooral belangrijk op staan kamp (zak 3). Kan overwogen worden om mee te nemen op kanotocht

Eetgerief

- Bord (best geen gamel, kook heel slecht op gasvuurtjes), beker
- Mes, vork, lepel, klein lepeltje
- Drinkbus/camelbag (handig voor tijdens fietsen en wandelen)
- Keukenhanddoek
- Iets lekker zoet voor op de boterham om te delen
- Verdelen onder 2 Personen – 2 gasflesjes (1x 450 g en 1x 250 g) + Brander + kookpot (+- 1,5L)

Dingen die je zeker niet mag vergeten:

- IDENTITEITSKAART! Afgeven aan de leiding bij aankomst
- EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART! Afgeven aan de leiding bij aankomst
- Persoonlijke medicatie (liefst met duidelijke instructies voor de leiding)
- Verkleedkleden in thema hippie
- Rugzak voor 3-daagse
- Vuilzak, eventueel [waterdichte zak](#) (dient om al het gerief dat zeker niet nat mag worden in te steken zoals kleden en slaapzak) vb een grote zak waar je alles insteekt of verschillende kleine zakken om alles apart te steken
- Eventueel geld voor 2-daagse (MAX €10)
- Voor de reeds getotemde: totemkleden
- Voor zij die getotemd worden: slechte kleden
- Zonnebril, petje of hoedje tegen de zon
- Maandverband of tampons voor de dames
- Fiets! Die voldoet aan alle veiligheidsnormen!
- Fietshelm is **verplicht!!!** Versier hem desnoods in thema
- **FIETSSLOT!** Een ketting of dergelijke om je vast te kunnen maken aan andere voorwerpen/fietsen

Een belangrijke mededeling bij deze wat mee te nemen lijst:

Zoals jullie weten wordt er zowel gefietst, gekajakt als gewandeld. Omdat het niet aanbevolen is om met al je materiaal steeds rond te fietsen doen we het als volgt:

Op 23 juli worden de fietsen opgehaald in Tilburg en naar Wijnegem gebracht. Hierbij krijg je de mogelijkheid om al je vuile kleden + fietszakken terug mee te geven. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een deel van je propere kleden dan te laten aankomen. Daarvoor moet je de 18^{de} bij vertrek twee (trekrug)zakken afgeven waarin propere kleden zitten.

Zo kan je de 23^{ste} je tent, slaapzak, kookmateriaal en toiletzak inladen in je ontvangen trekrugzak (kleden voor 4 dagen zitten hierin). En in zak drie zitten (totem)kleden voor de laatste 4 dagen en wordt door de foeriers verplaatst.

Dus in het ideale geval:

- Fietszakken met spullen voor 6 dagen (18-23 juli)
- Trekrugzak met spullen voor 4 dagen (24-27 juli) komt aan op 23 juli
- (Rug)zak met kleden voor 4 dagen (28- 31 juli) komt aan op 23 juli

Wat laten jullie zeker thuis? (anders nemen wij het af! Mwahaha)

- Waardevolle zaken zoals horloge, juwelen, gsm's
- Snoep, drank, sigaretten

Op een kamp durven wel al eens dingen zoek te geraken, zet dus overal je naam op! Maar echt OVERAL! Zeker op uniform, kleren, zakmes,... !!! We komen terug met de bus en daar moeten we naartoe wandelen, je moet dus ALLES zelf kunnen dragen!!!



Gelieven onderstaand document aan de leiding te geven OP DE EINDEJAARSACTIVITEIT(23/06)!!!

Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland
Parental authorisation for a stay abroad
Autorisation parentale pour un séjour à l'étranger

Ondergetekende

The undersigned

Le/la soussigné(e)

(vader/moeder/voogd)

(father/mother/guardian)

(père/mère/tuteur)

Geeft hiermee toelating aan

Gives hereby permission to

Donne la permission par la présente à

geboren op

born the _____

né le _____

Een reis te maken naar

To make a journey to

De faire un voyage en

begeleid door

led by

accompagné par

van

from

à partir du

tot

until

jusqu'au

Gezien voor echt verklaring van nevenstaande

handtekening

Van : _____

_____, de

...../...../.....

Voor de burgemeester,

De afgevaardigde beambte, _____

Te _____ op _____

Handtekening :

Prijs

De prijs voor dit kamp valt op €235, dit is meer dan andere jaren. Maar een trekkamp is nu eenmaal duurder dan een gewoon kamp, alsook gaan we nu 14 ipv 10 dagen op kamp.

Gelieven het correcte bedrag **TEN LAATSTE OP 1 JULI 2018** te storten op het rekeningnummer BE41 7785 9237 4510 met vermelding van: “*naam giver* + kamp 2019”

Dit bedrag dekt de kosten voor het kampterrein, eten en drinken voor het volledige kamp, materiaal, een kampaandenken en alle transport.

Terugkomst!

Jullie mogen de leden woensdag 31 juli om 15u verwachten op het marktplein. We keren terug met de bus. Hou er rekening mee dat we mogelijks files moeten trotseren, bij veel vertraging proberen we jullie te verwittigen!

Dit was alweer de info voor dit kamp.

Indien er nog vragen zijn kan je ons altijd bereiken via givers@scoutswijnegem.be.

Vergeet zeker niet de individuele steekkaarten na te kijken in de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. [Hier](#) vind je de handleiding

Een stevige linker en tot op kamp!

Tibo, Bert, Lore, Lotte, Vincent, Simon

